

Verlag bezoek Berlijn maandag 20 mei 2019

Vanmorgen zijn we vroeg opgestaan, want we moeten om 8 uur bij kindercentrum Kleine Auguststr. 10-11 zijn waar we een ontbijt hebben. Er staat werkelijk van alles. Koffie, thee, melk en water. Allemaal verschillende kleine harde broodjes in wit, bruin of met zaadjes erop. Er liggen allerlei verschillende vleeswaren en plakjes kaas, maar ook allerlei zachte kaassoorten. Er zijn naast de Duitse managers ook Duitse kinderopvangcollega's bij het ontbijt aanwezig. Zij nemen ons na het ontbijt mee naar hun eigen kindercentrum om ons daar rond te leiden.



Wij (Shelly van Dak en Sandra van KomKids) mogen vandaag op bezoek bij het kindercentrum Lieberwalder Straße. We gaan erheen met het openbaar vervoer, de metro in dit geval. Bij het kindercentrum aangekomen krijgen we een rondleiding door het gebouw en mogen daarna op de groep meedraaien. Het gebouw bestaat uit de begaande grond, 1ste en 2de verdieping. Op de begaande grond zijn de kinderen in de leeftijd van 1 tot 3 jaar te vinden en op de 1ste en 2de verdieping zijn de kinderen in de leeftijd van 3 tot en met 6 jaar te vinden. De verdiepingen voor de 3-6 jarige heeft verschillende ruimtes. Zo is er een ruimte om te lezen en ook te eten.

Een ruimte om te bouwen. Hier kun je bouwen met blokken, een autobaan/treinbaan maken, met een helm op een bouwer worden of spelen met Lego. Er staat ook een poppenhuis.

De volgende ruimte is een knutselruimte, waar je kunt verven, kleien, kleuren of een gezelschapsspelletje kunt spelen met een PM-er. Op de kleurtafel staat een carroussel met glazen met een gekleurd vel eromheen en in dezelfde kleur als het glas staan de kleurpotloden erin. Een kind kan de carroussel draaien als hij/zij een andere kleur wil. Om te verven hangt er aan de muur een groot vel papier van wel 2 meter breed en ook wel anderhalve meter hoog. Ernaast staan allemaal potjes met verschillende kleuren verf en een kwast erin. De kinderen kunnen een schort aandoen en gaan verven (zie foto).



In de ruimte ernaast kunnen de kinderen bewegen. Er liggen allemaal matten die ze kunnen pakken om te bouwen of over te bewegen of gymnastiekbewegingen maken.

Wanneer de matten aan de kant zijn opgeruimd, komt er een schommel in het midden te hangen. Dit is geen gewone schommel, maar een soort ronde hangmand. Hier kunnen de kinderen in zitten, liggen of hangen. Onder de schommel liggen geen beschermende vloer of matten.

De kinderen spelen waar ze zelf willen. Willen ze in de bouwruimte gaan ze daar spelen. Willen ze buiten spelen kan dat ook. In elke ruimte zit een PM-er die de boel in de gaten houdt. Bij een van hen moeten zij zich melden wanneer zij naar buiten willen. Ze nemen dan hun pasfoto mee en leveren die in bij de Pm-er die buiten staat. Wanneer ze weer naar binnen gaan halen ze hun foto weer op en melden zich weer bij de PM-er boven. Zij doen dit allemaal zelfstandig.

Wanneer het tijd is om te eten, tussen 11:50 uur en 13:00 uur wordt er gegeten, dan wassen alle kinderen hun handen en gaan liedjes zingen in de gang met een PM-er. Hierna gaat een eerste groep kinderen, ongeveer 16 kinderen, aan tafel. Ze scheppen al hun eten zelf op of schenken zelf drinken in. Ze eten van borden van porselein en drinken uit een echt glas. De kinderen mogen zelf kiezen wanneer ze zelf gaan

eten, maar er wordt wel geprobeerd de kinderen die gaan slapen te stimuleren als eerste te gaan eten. Na het eten ruimen de kinderen hun bord weer zelf op. Ze scheppen hun niet opgegeten eten in een bak en plaatsen dan hun bord op een afruimkar. Dit doen ze ook met hun bestek en glas. De kinderen die gaan slapen, gaan hun handen en mond wassen en poetsen hun tanden. Ze kleden zichzelf uit en pakken een matrasje en gaan in de beweegruimte slapen. De andere kinderen die niet slapen wassen hun handen en mond, poetsen hun tanden en gaan in een ruimte spelen. Bij de 1-3 jarige gaat dit hetzelfde, alleen worden de kinderen met aan- en uitkleden een klein beetje geholpen wanneer ze dit zelf nog niet zo goed kunnen.

Na het slapen gaan de kinderen zich aankleden en pakken hun tas. Daar zit eten in wat ze mee hebben genomen van thuis. Dat kan zijn kaas, worst, fruit, groente of brood. Het kindercentrum wil dat ouders alleen gezonde dingen meegeeft. Alles wat de kinderen niet eten ruimen ze weer op in hun brooddoos en nemen dit weer mee naar huis. Daarna gaan ze buitenspelen. Ze melden zich weer bij de PM-er met foto en de kleintjes gaan gedag zeggen tegen de PM-er. Zo leren ze al vroeg zich te melden en zelfstandig te worden.

De kinderen eten in de ochtend ook een ontbijt tussen 8 en 9 uur en tussendoor fruit en groente wat ouders allemaal van thuis meenemen. Ook de luiers nemen de ouders zelf mee. Alleen de warme maaltijd die ze elke dag krijgen wordt bereid door het kindercentra en hoeft niet van thuis meegenomen te worden. Ouders betalen daar wel een kleine bijdrage voor per maand. Deze locatie heeft een eigen kok in dienst die kookt en ook de afwas doet.

De PM-ers staan elk op een vaste groep. Zo staat de een in de beweegruimte en de ander buiten. Alle kinderen hebben hun eigen waterfles en de oudste groep kinderen moeten die ook mee naar buiten meenemen. De jongste hoeven dit niet.

Ook vroegen wij ons af hoe een brandoefening gedaan wordt. Dit gaat in samenwerking met de brandweer. De brandweer komt op de locaties en bekijkt hoe de brandoefening gedaan wordt en wat er dan verbeterd moet worden. Dit gebeurt 3 keer per jaar.

Aan het einde van de dag hebben we met twee PM-ers en een locatiemanager een evaluatie gehad. Wij hebben onze ervaringen gedeeld en we vonden dat er weinig grote verschillen waren als met ons. De grote lijnen zijn hetzelfde, alleen de uitvoering is soms iets anders. Wat wij grappig vonden was dat ze niet tevreden waren met hun tuin. Hij was heel groot en groen, had een super groot speelhuis, glijbanen, verschillende zandbakken, bankjes en een waterpomp waar kinderen mee kunnen spelen als het warm weer is. Ze misten het een en ander..... hahaha. Nee even serieus, ze misten een moestuin en meer bosjes en groen. Dat laatste waren we verbaasd over, omdat we het al zo groen vonden.

Dit was de dag en voor ons een "Super Tölle erfahrung".
Groetjes Shelly en Sandra.